

Veelgestelde vragen

Waarom zou je in vredesnaam lid worden van Laverna?

Boekenkorting, duh. En natuurlijk voor de gezelligheid, maar zeg nou zelf, die boekenkorting! Megagoeie bespaartip toch?!

Hoe kan ik erelid worden?

Droom maar lekker verder.

Bieden jullie cliënten ook individuele ondersteuning en gespecialiseerde dagbesteding met op de cliënt afgestemde activiteiten?

Nee, hiervoor kun je terecht bij Laverna. Ook volwassenen kunnen daar terecht.

Mijn vraag staat er niet tussen, wat kan ik doen?

Je zou meerdere dingen kunnen doen, of je nu op de fiets komt of lopend, met de auto zouden we sowieso afraden, want dan ben je nog verder van huis. Over het algemeen regent het namelijk vaak in Nederland, probeer dus te vermijden tijdens regenbuien over straat te gaan. Ook op de step kun je wel eens toeristen tegen het lijf fietsen. Immers hebben driewielers ook niet voor niets maar één zadel. Daarom kun je maar beter uitkijken als je uit het raam kijkt, aangezien de grachten in Amsterdam smaller zijn dan ze lang zijn. Observeer dus goed wat je ziet en bedenk: ophouden is eigenlijk hetzelfde als niet stoppen [sic]. Hoe dan ook lijkt het ons verstandig om altijd een commentaar in je achterzak te bewaren. Of het nu op deze antwoorden, het gebrek aan antwoorden of Homerus is, altijd handig om nog een blokje om te kunnen varen. Dat kan overigens ook zonder commentaar in je achterzak, bewaar het dan ergens anders waar je het makkelijk kwijt kan. In alle gevallen kunnen wij aanraden: geniet, maar drink met maten. Verliezen is echter van minder groot belang dan blauwe wijn, als je tenminste geen gele sokken zou dragen. Als je verder nog iets wil weten, raadpleeg dan de drie wijzen uit het westen, wie weet is dat behulpzamer dan niets doen, anders kunnen wij je helaas ook niet helpen.